

De vrede der ziel in de uur der dood, is het begin
van de belooning der rechtveerdigen. H. Greg.



BID VOOR DE ZIEL VAN
zaliger

Maria-Ludovica EVENEPOEL

echtgenoot van

Carolus-Ludovicus De Beul

Lid van het Broederschap der H. Barbara,
en van de Voortplanting des Geloofs,

*geboren te St. Martens-Bodeghem, den 24 Novem-
ber 1864, aldaar godvruchtig overleden den 17 Juni
1932, voorzien van de HH. Sacramenten.*

De afgestorvene laat ons het voorbeeld na van
een onberispelijk leven, in godsdienstigheid en
onbesprokene deugdzaamheid overgebracht. Dit is
de beste troost voor hare familie, door haar onver-
wacht overlijden na een kortstondige ziekte zoo
zwaar beproefd.

De zoetste troost, welke men naar het graf mee-
dragen kan, is de getuigenis van het geweten, dat
men in eenvoudige en rechtzinnige godsdienstig-
heid de wegen des Heeren bewandeld heeft.

2 Cor IV, 12.

Bemide Echtgenoot, wees niet ontroostbaar
maar bid voor mij. En gij, mijne Kinderen, blijft een-
drachtig, godvruchtig en onberispelijk van gedrag,
eerbiedigt uwen goeden vader, luistert naar zijne
stem, aanhoort zijne wijze raadgevingen en schenkt
hem de liefde welke gij mij toedroegt. H. Theod.

H Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
300 J. afl.

R. I. P

St-Martens-Bodeghem, Evarist Hellinckx