

"Uit de diepten van mijn ellende roep ik tot U, Heer; verhoor mijn gebed."



BID VOOR DE ZIEL VAN



Mevrouw Franciska EVERAERT

weduwe van Mijnheer Angelus SENTRIE

*geboren te St.-Maria-Horebeke, 10 augustus 1887
en gesterkt met al de troostmiddelen van Onze
Moeder de H. Kerk, godvruchtig in de Heer ont-
slapen te Schorisse, 19 november 1962.*

"Ik koester gedachten van vrede en niet van onheil; als gij tot Mij roept zal Ik u verhoren en u terugvoeren uit uw ballingschap. Zo bad de kerk en zo heeft de Heer ook gedaan met Franciska.

Teruggegaan is zij naar de Heer, die haar het leven schonk; want zij geloofde dat de dood bevrijding is en slechts de moeilijke doorgang naar een beter en schoner leven, waar geen tranen noch lijden meer zijn.

Gelaten en met vertrouwen heeft ze de dood aanvaard, en sprak ze "ik zal blij zijn als de Heer mij komt halen."

Almachtige God, wij bidden U voor de ziel van uw dienaar, dat Gij haar, omwille van de verdiensten van Jezus-Christus, zoudt opnemen in uw hemel en haar de eeuwige rust en vrede schenken.

Eerwaarde zusters en allen die goed voor mij zijt geweest ik dank u en zal bij de Heer voor u bidden dat Hij u belone. Gedenkt mijn ziel in uwe gebeden en in het misoffer.

H. Hart van Jezus wees haar genadig.

Zij ruste in vrede.

C. De Couvreur-Van Heddegem, Maarke-K.