



GODVRUCHTIG AANDENKEN VAN MIJNHEER
PIETER-EMIEL EXTERDAEL

BURGEMEESTER VAN GALMAARDEN

Lid van de Bond van het H. Hart

Vereerd met de Gouden Medalie der Kroonorde

Erelid van de Koninklijke Fanfare « Eendracht & Vreugd »

geboren te Galmaarden de 8 oktober 1887 en aldaar
godvruchtig overleden de 6 juni 1959, gesterkt door
al de H.H. Rechten en de Pauselijke Zegen.

Gedurende 26 jaar heeft hij, als burgemeester, zijn beste krachten gewijd aan het bestuur van de gemeente en het welzijn van eenieder zijner medeburgers. Hij was een rechtschapen man : altijd recht door zee, eerlijk en loyaal tegenover God en de evenmens ; daarom werd hij door ieder geacht en bemind

Was hij een goed burgervader, hij was tevens een model-parochiaan : een die met alles meedeed in de parochie, een die overal stipt en getrouw aanwezig was a's een lichtend voorbeeld van parochiale geest. We zullen hem missen, die goede burgemeester, die steeds tot alles bereid was.

Hij droeg in hart en handel de goede eenvoud van zijn Galmaardse bodem : « Een man waar geen bedrog in is ». Rechtschapenheid heeft zijn leven gekenmerkt. Niets wellicht was hem meer vreemd dan ge-
maaktheid en valse schijn.

Duurbare familieleden, en U vooral mijn zuster Héléne dank ik voor de vele jaren toewijding, zorg en trouwe liefde aan mij bewezen. Mijn beste medeburgers, gedenkt mij nu nog in uw gebeden.

DE FAMILIE DANKT VOOR DEELNEMING EN GEBEDEN.

Drukk. Weverbergh, Galmaarden.