

Kom, bruid van Christus, ontvang de kroon welke de Heer voor U bereid heeft.



Ze heeft openlijk de wet van God onderhouden en er haar roem in gesteld aan dezelve getrouw te blijven. (Eccl. 54) Haar rechtschappen gemoed, haar goedhartig, vreedzaam en gedienschtig karakter maakten haar bij iedereen bemind (H. Bonaventura). In waarheid en volmaaktheid leefde ze voor Gods aanschijn, en steeds deed ze wat goed was. (Is. 38, 3). Haar gansche leven was een toonbeeld van Kristen zijn; als maagd was hare ziel zuiver als een lelie, en aan God zoo lief als een engel. (H. Alphonsus).

Voor twee moederlooze kinderen zou zij een beste moeder worden; werden niet beiden door God geroepen tot het heilig priesterdom!

Maria was ze toegewijd: Moeder, toen mijn lippen uwen bijstand niet meer inroepen konden, dan nog was mijn hart in samenspraak met U (H. Bernardus).

Heer, al de fouten welke ik voor U en uwe engelen bedreven heb, leg ik op uw altaar van verzoening neer.
Thomas a Kempis: IV. 9.

Duurbare BLOEDVERWANTEN, VRIENDEN en KENNISSEN, en gij vooral mijn goede HELPSTER dank voor al uw zorgen, binst dag en nacht, en tot op mijn laatsten stond, in den hemel zal ik voor u een beschermengel zijn.

Mijn duurzame NEVEN, mijn zorg, mijn liefde, mijn gebeden, alles gaf ik U; gedenkt U mijner aan het ALTAAR DES HEEREN. Voor U bijzonder, mijn CYRIEL, dank, en tot in den hemel.

H. Hart van Jesus, ik betrouw op U. 300 d. af.