

Bewaar in uw hart het geheugen van uwe dierbare
afgestorvenen. Eccl. 37. 6.

† BID VOOR DE ZIEL †

VAN

LEOPOLD FAHY,

echtgenoot van

CONSTANCE DE KOKER

geboren te Bambrugge, den 10 December 1866 en al-
daar zachties in den Heer ontslapen, den 3 Juni 1942,
gesterkt door de H. H. Sacramenten.

Hij was lid van de broederschappen van 't H. Hart,
de H. Familie en 't H. Kruis.

Van jongs af aan in de vrees des Heeren opgevoed,
heeft hij al de dagen van zijn leven de wegen van
Gods geboden bewandeld. Tob. 2 B 118

Hij was een eenvoudig, rechtschapen en godvreezen-
de man en Gods behagen is in dezen die in eenvoudig-
heid wandelen. Job.

Zij die den Heer vreezen hopen op Hem, en zijne
bermhartigheid zal hen vreugde aanbrengeu. Wie is er
die zijne geboden onderhiel en door Hem verlaten
werd? Of wie riep Hem aan en werd door Hem ver-
smaad? Want genadig en barmhartig is de Heer en ten
dage des lijdens vergeeft Hij de zonden, en eenbescher-
mer is Hij voor allen die Hem oprechtelijk zoeken.

Eccl.

Duurbare Echtgenoote, kinderen en kleinkinderen,
Gij weet hoe zeer ik u bemind heb, hoe ik voor u ge-
leefd heb en voor mijnen God. Ik mag zeggen volgt
mijn voorbeeld na, bemint en eert uwe moeder, steunt
en helpt elkander, leeft als ware kristenen, opdat wij
allen eens zouden vereenigd zijn hier boven bij den
Heer.

Gij allen die mij gekend en bemind hebt gedenkt u
mijner in uwe gebeden.

Mijn Jesus barmhartigheid. 300 d. a.

Uitgever Oscar De Winter, Koster, Bambrugge