

Eene vroegtijdige dood verhaast de vergeldingen van den rechtveerdige.

H. Cyprianus.



De tijd van lijden is voorbij, uwe smerten zijn voor altijd geëindigd; sta op, beminde ziel, ontvang de kroon welke de Heeru bereid heeft voor alle eeuwigheid. Off. v. O.L.Vr.

Met stichtende verdueligheid verdroeg zij hare ziekte tot op het oogenblik dat God bestemd heeft om haar de vreugde des Heeren tot loon te schenken. Eccl. 1.

De weg der waarheid heb ik gekozen en uwe geboden, o Heer, heb ik niet vergeten. Op U, o Maria! heb ik mijn betrouwen gesteld, in de eeuwigheid zal ik niet beschaamd worden. H. Bonaventura.

Beminde Broeders, Zusters en Bloedverwanten, mijn vroegtijdig afsterven bedroeft uw hert, doch stilt uwe droefheid. ik leef in den Hemel. Hebt dank voor uwe goede zorgen; dat God u beloone voor al hetgene Gij voor mij gedaan hebt. Gedenkt U mijner in uwe gebeden.

Mijn Jezus barmhertigheid. 100 d. afl.

Dr. Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen. B 8909