

De Zoon Gods is niet gekomen om zielen voor de eeuwigheid te verliezen maar ze te redden. Luc. IX 56



*Ter Zaliger Gedachtenis*

van den heer

**André FAIGNAERT**

echtgenoot van Mevrouw

**Barbara HERREGODS**

Lid van 't genootschap van den H. Franciscus-Xav.  
geboren te Paricke den 10 Februari 1854 woonachtig te  
Deftinge en schielijk overleden te Hemelveerdegem  
den 5 November 1911.

Zalig de dienaars welke de Heer, als hij komt, waken-  
de vindt. Matth. XXIV : 46

Zij sterven geen onvoorziende dood, die de gedachte  
van de dood altijd voor den geest hebben. H. Anselmus  
En die goed geleefd heeft sterft niet slecht. H. Aug.

Heer, wees uwe goedertierenheid en uwe barmhertig-  
heid die gij ten allen tijden getoond hebt indachtig ;  
herinner u niet de misslagen mijner jeugd, noch mijne  
onwetendheid wees mij gedachtig volgens uwe barm-  
hertigheid. Ps. XXIV : 6 J.

Vaarwel, Lieve echtgenoote, kinderen en bloedver-  
wanten ontvang, mijnen dank voor uwe genegenheid  
en liefde, troost u over deze onverwachte scheiding zij  
zal van korten duur zijn, welhaast zullen wij elkander  
wederzien om niet meer te scheiden.

Zoet Hert van Jezus, wees mijne liefde.

300 dagen afl.

Jezus, Maria en Jozef, dat mijne ziel met u in vrede  
ruste.

300 dagen aflaat.

R.

I.

P.

Geeraardsbergen. Druk. A. & V. Van Nieuwenhove