

Groot zullen de verdiensten zijn, dergenen die zorg gedragen hebben voor de opvoeding hunner kinderen.

Bid God voor † de zielerust van

**Marie-Therese FAIGNAERT,**

weduwe van

**Pierre MATTHIJS,**

geboren te Everbeke den 18 Juni 1852 en  
aldaar overleden den 11 April 1931

Voorzien van de laatste HH. Sakramenten

Er is geen beter leven dan te leven uit het geloof. Dat geeft tevredenheid en onderwerping aan Gods heiligen wil, dat geeft kalmte in het gezicht van den dood.

Zij was eene godvruchtige vrouw, bekleed met kloekmoedigheid: zij bad gaarne en haar brood heeft zij niet in ledigheid geëten. Ook nam zij acht op de paden van haar huisgezin.

Bemide kinderen, uwe moeder die u zoo talrijk heeft opgevoed voor God en godsdienst, die u allen zoo gaarne zag en op uwe wegen volgde, uwe moeder is niet meer! Vergeet nooit mijne zorgen en mijn zwoegen, onthoudt mijne lessen, dient eerst God in dit vergankelijk en korte leven en eeuwig zullen wij weer vereenigd zijn. Intusschen rekent u ten plicht voor mijne zielerust te bidden

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

---

Everbeke, druk. DepessemierVanderdonckt