

Waakt omdat gij niet weet, op wat uur uw Heer zal komen. Daarom weest ook bereid ; want op een uur dat gij het niet vreest zal de zoon des menschen komen.



**BID VOOR DE ZIEL**

van Mevrouw

**ALMA FAINGNAERT**

echtgenoot van Mijnheer

**EUGÉEN MENSCHAERT**

geboren te Nederbrakel den 30 December 1877

en aldaar overleden den 3 December 1930

versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden

Gelukkig de mensch die den Heer gediend, zijne geboden onderhouden en het kwaad gevlucht heeft ; zonder schrik noch vrees zal hij zijne laatste uur zien naderen en de kroon des levens zal zijn erfdeel wèzen. De wet der waarheid was in haren mond en de onrechtvaardigheid heeft zich op hare lippen niet bevonden. Zij heeft de grootste zorg genomen van al hare huizaken en heeft haar brood in ledigheid niet geëten.

Zalig Hij die zijn stervensuur steeds voor oogen houdt en zich dagelijks op het sterven voorbereid.

Die u beminnen o Maria, genieten een aangenaamen vrede en de eeuwige dood zal hun niet over komen.

Bemide echtgenoot, duurzame kinderen en bloedverwanten beweent mijn afsterven niet zoo zeer als deze welke geen hoop hebben, in het toekomstend geluk. Daarboven waak ik op u en bid voor u tot dat wij eenmaal elkander wederzien om niet meer te scheiden. Weest getrouw in den dienst des Heeren daar alleen ligt het waar geluk. Wees mij in uwe gebeden indachtig dit is de laatste wensch die ik u uitdruk.