

Zalig de mensch, die den alzienden God indachtig blijft; in Gods heerlijkheden zal hij rust vinden.
Eccl. XIV 22.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

Amatus Faingnaert,

weduwnaar van Mevrouw

Virginie Van Coppenolle

geboren te St Martens-Lierde den 30 Oktober 1842
en er godvruchtig overleden den 24 December 1929.
Versterkt door de Laatste Sacramenten.

*Hij was lid van de Broederschap der H. Barbara
en van de Voortplanting des Geloofs.*



De dood van den rechtvaardige is heteinde van den nacht en de dageraad van het ware leven, het einde van de smerten en de ingang der gelukzaligheid.
H. Ant.

Hij morde geenszins tegen den Heer omdat Hij hem beproefde: met verdueligheid heeft hij geleden, vol betrouwen op God is hij gestorven; zalig de mensch die den raad der boozen niet volgt en in den grooten strijd den weg der zondaren niet inslaat.
Spreuken XXI Ps. 1.

Lijd met Jesus en voor Jesus, indien gij met Jesus heerschen wilt.
Nav. II 1.

Beminde Kinderen en Bloedverwanten, hebt dank voor al uw zorgen vooral der laatste dagen van mijn leven. God zelve weze uwe vergelding. Vergeet mij niet in uwe gebeden.

Zoet Hert van Maria wees mijne zaligheid.
300 d. aflaat.

R. I. P.

.....
drukk. Van Nieuwenhove. Geeraardsb, B. 15255.