

Ik stel mijn betrouwen op Maria, al mijne hoop
steunt op haar. H. Bern.



BID VOOR DE ZIEL

van

AMELIA FAINGNAERT

echtgenootte van

KAREL KESTELYN

Lid van het Broederschap van de H. Barbara
van de Derde Orde van den H. Franciscus van Assisen

geboren te *St-Martens-Lierde*
den 21 Juni 1849 en er godvruchtig overleden
den 17 Januari 1909.

VOORZIEN VAN DE HH. SAKRAMENTEN DER STERVENDEN.

De pijnen der ziekte zijn een kruis, maar het kruis met onderwerping verdragen is de ingang des hemels. Zij heeft in haar lichaam allergrootste smerte uitgestaan. Met verdueligheid, en langmoedigheid heeft zij de kwellingen des levens verdragen, wetende dat de pijnen, die met verdueligheid geleden worden eenen nieuwen glans geven om de kroon in den Hemel. H. Sig.

Van hare kindsheid heeft zij de deugd bemind, gehuwd heeft zij haren man geëerd hare kinderen door hare onderwijzingen en goede voorbeelden in de godvruchtigheid en in de vrees des Heeren opgevoed; en is de vrede des Heeren gestorven

Vaartwel beminde Man en lieve Kinderen, ik laat u in de vrees des Heeren, en wilt mij niet vergeten in uwe gedurige gebeden.

Akte van Geloof, Hoop en Liefde verwekken voor de overledene, 7 jaar en 7 quad. afl.

R.

I.

P.

Nederbrakel, Druk. Jos. Radys-Galle,