

De wereld is een ballingschap en een door-
tocht naar den hemel.

Bid voor † de zielerust

van zaliger Mevrouw

Camilla FAINGNAERT,

Echtgenoot van Mijnheer

Jan-Baptiste FAINGNAERT,

Geboren te Paricke den 2 Maart 1859 en

overleden te Everbeek, den 25 Juli 1940.

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden

Dag en nacht kwelden mij pijnen die nooit
sliepen. Mijn vleesch teerde af . . . mijn ge-
beente werd met smart doorboord. Job. XXX

De kwellingen en het lijden waarvan ons
leven vol is, zijn als zoovele trappen om naar
den hemel op te klimmen en middelen om in
de genade te vermeerderen. H. Franc. Sales

Zalig de mensch die de beproevingen verdul-
dig verdraagt ; hij zal de kroon des levens ont-
vangen welke God beloofd heeft aan degenen
die Hem beminnen.

Bemide Echtgenoot, Kinderen en Klein-
kinderen, mijn uur is gekomen, God roept mij
en ik moet u verlaten. Al wat ik u nog te
vragen heb, is een goed gebed tot lafenis
mijner ziel. Ik bedank u voor uwe genegen-
heid en zorgen. Ik zegen u allen en tot weder-
ziens in den hemel.

Jesus, Maria, Jozef.

7 jar. en 7 q. afl.

Everbeek druk Depessemier Vanderdonckt