

De godvreezende zal welvaren in zijn uiterste,
de zegen des Heeren zal hem vergezellen op den
dag van zijn overlijden. Eccl I



TER ZALIGER GEDACHTENIS

van

FRANCIES FAINGNAERT

echtgenoot van

THERESIA DE WAEGENAERE

geboren te *Nederbrakel*

den 1 Januari 1842 en aldaar overleden

den 21 September 1909

Voorzien van de H.H. Sakramenten der Stervenden



Ik zocht den Heer, en Hij verhoorde mij en ver-
loste mij uit al mijne benauwdheden. Ps 33

Schrikkelijke pijnen, onbeschrijfelijke smarten
heeft de deugdzame man uitgestaan; in 't gebed
vond hij troost en leniging.

Gelukkig de mensch, die zijn vermaak vind in de
wet des Heeren, en nacht en dag zijne wet over-
denkt. Ps I

Weent niet meer, geliefkoosden ik verlaat en
wereld van ellende en verdriet om in een beter le-
ven te treden dat geen einde nemen zal, weent
niet meer maar wees mijne voorbeelden indachtig
en stort een gebed voor mijne ziele.

H. Hert van Maria wees mijn heil. 300 d. afl.

Akte van Geloof, Hoop en Liefde. 7j. 7quad.

R. I. p.

Nederbrakel, Druk. Jos. Radys-Galle, Markt