

Het leven is niets. De eeuwigheid is alles. (Bossuet.)

† ZALIGE GEDACHTENIS VAN †  
**GERARD FAINGNAERT**

zoon van

Jozef en Elisa VAN WYMEERSCH

geboren te Nederbrakel, den 2 April 1925, en  
er godvruchtig overleden, den 12 Februari 1944.  
Voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden,

Hij was lid van den Bond van het H. Hart van het  
Xaverianengenootschap en van den B. J. B.

De onvoorziene dood van dezen negentien jarigen jongeling doet ons weedom nadenken hoe kort en onzeker de weg is tusschen de wieg en het graf, hoe blind en onbetrouwbaar de menschelijke schikkingen zijn en hoe ondoordringbaar maar tevens aanbiddelijk Gods raadsbesluiten zijn, voor den geloovigen mensch.

Het lijden is geen teeken des doods, maar een teeken des levens; geen teeken dat wij van God verlaten zijn maar integendeel dat Hij, de goede Vader, in liefde aan ons denkt. Want elk kruis, elk lijden, met geduld en onderwerping aan Gods heiligen Wil gedragen is een bloem gevoegd aan de kroon die ons wordt voorbereid in den Hemel.

Van den duurbaren afgestorvene mag in waarheid worden getuigd dat hij een godvruchtige jongeling was. Nog den vorigen Zondag was hij, zooals altijd, trouw op zijn post bij de maandelijksche eerherstellende Communie van den Bond van het H. Hart en in de namiddagvergadering der Xaverianen. Hij was daarbij nederig, gehoorzaam, stichtend van gedrag en minzaam in zijn handelwijze, daarom was hij van iedereen geacht en bemind.

Duurbare Ouders en Broeder, pijnlijk valt deze vroege scheiding... doch al is het hard zoo jong te sterven, het is misschien gevaarlijker langer te leven. Daarom weet getroost en moedig en hebt betrouwen op God die U zegenen zal terwille van dit zware offer. Eén gunst vraag ik nog: vergeet mij niet in uwe dagelijksche gebeden.

Jezus, Maria, Jozef.

(7 j afl)