

Zij sterven niet onvoorziens die altijd bereid zijn.  
H. Aug.



TER ZALIGER GEDACHTENIS

van Mijnheer

**Jan-Baptist FAINGNAERT**

Zoon van wijlen

**Mijnheer Jozef & Mevrouw Maria-Jacoba De Geeter**

geboren te Nederbrakel, den 10 Juni 1835 en  
aldaar overleden den 10 Juli 1927.

*Gezald met de H. Olie der zieken.*

**Hij was lid van de genootschappen van den  
H. Franciscus-Xaverius, van de H. Barbara, van de  
Voortplanting van't Geloof en van St. Pietersbanden.**

Hij heeft bijna eene eeuw geleefd!... en al zijne levenswegen liepen altijd in dezelfde lijn: door- en -door kristelijk zijn. Zijn woord was warm en overtuigend als hij zijne kristelijke principen te verdedigen had; en zijne daad was er eene van deze die Gods werken, in de parochie ondersteunde, en Gods armen eene milde hand toereikte. Zulke menschen zijn de roem van hunnen stam, en worden hooggeacht door hunne medeburgers.

Vaartwel, dierbare Bloedverwanten. Ik verlaat u om tot een beter leven over te gaan. Leert uit mijn haastig afsterven hoe gij u gedurig tot de dood moet voorbereiden. Onderhoudt Gods geboden en die zijner H. Kerk, en weest mij gedachtig in uwe gebeden. En gij IRMA, mijne beminde nicht, die mijnen ouden dag zoo zonnig en zoo gelukkig hebt gemaakt door uwe teedere zorgen, heb dank, en dat God er u om zegene.

Vaart allen wel, en tot weerziens bij den Heer.

Mijn Jezus, bermhertigheid. (100 dag. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

(300 d. afl.)

Rust In Peis.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert