

Voor wien God vreest zal het wel zijn in de laatste stonden en in zijn dooasuur zal hij gezegend worden.
Eccl. 1. 13



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

JULES FAINGNAERT,

echtgenoot van Mevrouw

MARIE EUGENIE DE NORRE,

geboren te St. Martens-Lierde den 9 Januari 1892
en goetvruchtig overleden te Geeraardsbergen
den 21 November 1927,

versterkt door de troostmiddelen onzer
Moeder de H. Kerk.

Hij was waarlijk goed en zoetaardig, gematigd en geregeld in zijn levenswijze, de steun en de troost van allen die met hem omgingen.

Gelukkig dezen die stervende aan zich zelven mag zeggen: ik geloof, ik weet, ik hoop! En met dit betrouwen op God open ik de deur van 't eeuwig geluk door welke de kroekste verstanden en de zuiverste harten zijn binnengetreden.

In zijne langdurige ziekte heeft hij zijn huisgenooten en al die hem naderden gesticht door zijne voorbeeldige verduidelijking. Daarom heeft God hem bij zich geroepen, opdat hij niet zou verloren gaan, maar levend het eeuwig Licht genieten.

Bemide Echtgenoot, Kindertjes, Broeder, Zuster en Bloedverwanten, troost u, ik sterf gerust en gelukkig. Groot is de beproeving. Blijft sterk in uw geloof. God verlaat de zünen niet. Vergeet mij niet in uwe gebeden. Leef zo dat ge nooit behoefd te vreezen op welk tijdstip de dood ook kome.

Hebt dank voor uwe zorgen, wij zullen elkan-
der wederzien.

Jezus, Maria en Jozef.

300 dag. afl.

Druk. Van de Maele & Zoon, Geeraardsbergen