

Ten Paradijze geleiden U de Engelen; ontvangen U de Martelaren in de heilige stede, het hemelsch Jerusalem... (Absoeten).



Ik heb den goeden strijd gestreden... (St- Paulus).
De soldaat die sterft om Altaar, Heerd en Vaderland te verdedigen, beoefent een onvergelykelijke vorm van Naastenliefde, en de dood, met kristelijke gevoelens aanvaard, verzekert hem de zaligheid zijner ziel.
(Kardinaal Mercier).

Hij was een vrome Kristen: in zijn onwankelbaar Geloof, in zijn kinderlijke godsvrucht vond hij sterkte en moed om altijd zijn Plicht ten volle en tot het uiterste te volbrengen.

Hij was een liefderijke en dankbare Zoon: op 10 Mei van dit jaar, toen de oorlog kwam uit te breken, schreef hij, voor het laatst, deze roerende woorden: «Zeer beminde Vader, bekommer u niet te veel om mijn lot, ik ben in goede gezondheid. Laten wij God bidden opdat Hij ons spare. Ik zal steeds aan u denken en indien God het schikt dat we elkander niet meer weerzien, dan bedank ik u uit ganscher harte voor al het goed dat gij voor mij gedaan hebt...»

Hij was een liefhebbende en verkleefde Broeder: altijd bezorgd om het welzijn en het geluk zijner jongere broeders.

Hij was een genegen en trouwe Vriend: eenvoudig en medelijdend van harte, vriendelijk en gediensstig jegens iedereen, werd hij geacht en bemind door allen die hem kenden.

Duurbare Vader en Broeders, ik begrijp uwe droefheid, want diep is de liefde die gij mij toedraagt. Doch wees niet ontroostbaar, want de hoop op het zalig terugzien verzacht onze scheiding.

Ik sterf slachtoffer van mijnen Plicht, voor een edele en heilige zaak. Kunt gij voor uwen zoon, voor uwen broeder, eene dood droomen eervoller in de achting der menschen, schooner en verdienstelijker in de oogen van God? Midden kriegsrumoer en verdelging gevallen, vaar ik op naar een rijk van ongestoorde rust, een rijk van eeuwigen Vrede.

Beminde Familie en Vrienden, gij allen die mij zoo zeer genegen zijt geweest, de dood verbreekt de banden der vriendschap niet. Blift mijne ziel in uwe gebeden gedenken.

Bermhertige Jezus geef hem de eeuwige rust. 300 d. af Heilig Hart van Jezus, ik betrouw op U. 300 d. afl.

R. I. P.

Drukk. C. Walters, Kruishoutem.