

Hoe aangenaam is het te sterven als men eene standvastige godvruchtigheid gehad heeft tot het H. Hert van Jezus. G. Marg. a lac.

Zalig zijn de zachtmoedigen... zalig zijn de vreedzamigen... zalig zijn zij die zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. H. Math. 5



## Bid voor de ziel van

Jufvrouw

### **Maria-Sophia FAINGNAERT**

Lid der Congregatie van  
Onze Lieve Vrouw en van het 3<sup>de</sup> orde  
van den H. Franciscus van Assisen.

geboren te St-Martens-Lierde den 25 Juni 1825 en  
godvruchtig overleden te Nederbrakel  
den 30 Augusti 1912, versterkt door de HH. Sacra-  
menten der stervenden.

Zij was goed en zoetaardig, zedig van gelaat en geregeld van gedrag en zij heeft zich van hare kinderjaren af in de deugd geoefend. II: Mach V.

Ook was zij aangenaam aan God en aan de menschen (Eccl. XI 5) en omdat zij den Heere behaagde, heeft Hij haar beproefd (Tob XII); kwelling en lijden heeft zij gevonden; doch altijd aanriep zij den naam des Heeren. Ps. c. 14.

Zij verheugde zich als men haar zegde: gij gaat het huis des Heeren binnentreden Ps. CXXI.

Maria behandelt de Congreganisten als hare liefkoosde kinderen. Zij beschermt ze in het leven en in het uur der dood. H. Alph. de Lig.

O zoete Harten van Jezus en Maria weest mijn toevlucht. 300 dagen afl.

R. I. P.

Nederbrakel. — Drukk. We O. Van Nieuwenhove