

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN.

†  
BID GOD VOOR DE ZIELERUST  
van Mevrouw

**MARIE FAINGNAERT**

echtgenoot van Mijnheer

**ACHIEL D'HAESE**

geboren te Nederbrakel, den 1 Mei 1878,  
en er godvruchtig overleden den 4 Februari 1942.  
Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.  
Zij was lid van het Broederschap van de H. Barbara  
en van andere godvruchtige genootschappen.

Zij werd door iedereen zeer geacht omdat een  
grootte vreeze Gods haar bezielde en niemand sprak  
van haar eenig kwaad. Judith VIII - 8

De zoetste vertroosting die men mededraagt in het  
graf is de overtuiging, als eene onberispelijke echt-  
genootte, eene oprechte en trouwe vriendin, eene tee-  
dere en toegenegene moeder te hebben geleefd en aan  
zijne kinderen duurzame lessen en christene deugden  
ten erfdeel te laten. H. Franc. van Sales

Gelijk eene moeder hare kinderen vertroost, zegt  
de Heer, zoo zal ik U vertroosten... Gij zult gehol-  
pen worden; gij zult het zien, en uw hart zal zich  
verblijden! Dienst v. d. Advent, 2-de Zondag

Weest niet bekommerd om mijn lichaam; het eenige  
wat ik U vraag is dat gij mij zoudt indachtig zijn  
aan het altaar, overal waar gij U bevindt.

H. Aug. Bel. IX - 11

Bemide Echtgenoot en Kinderen, beste Broeder,  
Bloedverwanten en Familieleden, ik verlaat een leven  
waar het kruis mij niet gespaard werd om te gaan  
zegevieren met den Gekruisigde; hebt dank voor uw  
toegenegen liefde, blijft mij gedenken in uw gebeden  
met de vaste hoop elkaar eens weer te zien in het  
hemelsch tehuis.

Zoet Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U!

300 d. af

Zoet Hart van Maria, wees mijne Zaligheid!

300 dagen af.