

Bewaar in uw hart het aandenken uwer moeder.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Marie-Emilie Faingnaert

Weduwe van Mijnheer

Frederic VANDE MERGEL

geboren te Nederbrakel den 17 October 1861
godvruchtig overleden te Schoorisse den 8 Juni 1931
Versterkt door de HH. Sakramenten.

— « O » —

Zij was een moeder waardig te leven in de gedachtenis der goeden; want voorbeeldig in het oefenen van haar christelijke plichten, bestuurdte zij wijselijk haar huisgezin, de belangen harer familie ter harte nemend.

De zoetste vertroosting in het stervensuur is de getuigenis van het geweten, dat men steeds al de plichten van getrouwe echtgenootte en van goede moeder heeft volbracht en grondige christelijke deugden als erfdeel aan zijn kinderen overlaat.

H. FR. VAN SAL.

Na eene kwijnende ziekte is zij in den Heer ontslapen, met volle onderwerping aan Gods wil en een vol betrouwen op Maria.

Geliefde kinderen, kleinkinderen, zusters, bloedverwanten en vrienden, ik heb u allen bemind en gij hebt mij wederliefde geschonken, vergeet mij niet in uw gebeden. Eens in den hemel blijf ik met vader, in God u allen beminnen.

Mijn Jesus barmhartigheid.

H. Hart van Jesus, ik heb betrouwen in U. 300 d.afl.

R. I. P.

Schoorisse, V. Portois.