

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS! AMEN.



BID VOOR DE ZIEL
VAN MIJNHEER

MARIEN FAINGNAERT

ECHTGENOOT VAN MEVROUW
THERESIA FAINGNAERT

Gemeenteraadslid gedurende 34 jaren,

Vereerd met het Burgerlijk Eereteeken 1^e Klas en met de
Herinneringsmedalie der Regeering van Leopold II.
Lid van alle godvruchtige Genootschappen en alle Katholieke
Maatschappijen der gemeente.

Geboren te Nederbrakel, den 9 Juli 1844
en aldaar godvruchtig overleden den 27 Juli 1918, Versterkt
door de HH. Sakramenten der Sterfenden.

Al wie den diepbetreurden afgestorvene heeft gekend, kan getuigen dat hij zeer wijs, voorzichtig en recht was in woord en werk. Om de wille van deze rijke eigenschappen werd hij uitverkoren om deel te nemen aan 't Bestuur onzer belangrijke gemeente, bijna een heel menschenleven. Diep overtuigd katholiek, godsdienstig, aan God en Kerk rotsvast, getrouw, liefvallig en medelijdend, zoo blijve zijn naam immer in zegen en worde hem de onsterfelijke kroon weggelegd. — Godvreezendheid is eere, en roem, en blijdschap en een vreugdekrans. Eccl. 1.

Het geluk, het welvaren van Vrouw en Kinderen was 't deel, het streven van zijn leven; en blijmoedig was hij immer in hun midden, tevreden met zijn lot.

Beminde Echtgenoote, lieve Kinderen, ten allen tijde hebt gij mij met zoo veel liefde en zorgen omringd, dat God het u vergelde, ik dank u. Thans roept mij de Heer uit dit tranendal, scheidt moed, Hij zal u troosten. (Baruch IV). Vergeet mij niet in uwe goede werken en gebeden. Vaartwel mijne geliefden, vaartwel bloedverwanten en vrienden; een dag komt waarop wij elkander voor eeuwig wederzien.

Zoet Hert van Maria, wees mijn heif. 300 d. afl.

R. I. P.

Nederbrakel, Jos. Radys-Galle, Neerstraat.