

Heden is de mensch, morgen is hij verdwenen,
de dag van morgen is onzeker, en wie weet of het
voor u morgen worden zal. Th. à Kemp.



TER ZALIGER GEDACHTENIS

van

OMER FAINGNAERT

zoon van

Petrus en Clemence Van Elsuwé

geboren te Nederbrakel

den 10 Mei 1884, en aldaar overleden

den 8 October 1909

Voorzien van de H.H. Sakramenten der Stervenden

- Zijn schuit schoof zacht door 't wereldtij
En voerde in 't zeil de stralend hoop
Van 't leven. Toen in vollen loop
Het stoot! Ach, dan gevoelde hij:
Dat een onzichtbre klip hem sloeg
En trof, niet halve reis, zoo vroeg
- Een wreede kwaal ontstool zijn kracht,
En 't was ellende dag en nacht
Doch niet alleen om al zijn smert
Te dragen, te gedulden nood,
En wachten naar de bleeke dood,
Gelooft, Deugd droeg hij diep in 't hert,
En tot den allerlaatsten stond
Was met zijn hoop op God gegrond

Mijn leven teerde weg in smert. Ps. 32.

Gij hebt o Heer, mijn lijden in vrede verwisseld
opdat mijn ziel U zinge: Heer God, in alle eeuwig-
heid zal ik u loven. Ps. 29.

Weent niet meer over mij, mijn allerliefsten,
hierboven wacht ik op U in den Hemel, waar wij
weldra malkander zullen wederzien.

H. Hert van Maria wees mijn heil. 300 d. afl.

R. I. P.

Nederbrakel, Druk. Jos. Radys-Galle, Markt