

Eene langdurige ziekte is eene oefening van medelijden voor zegenen die de zieken bijstaan, en van verduuldigheid voor zegenen die de ziekte lijden.

B.I.D VOOR † DE ZIEL
van Mijnheer

PETRUS FAINGNAERT

Echtgenoot van Mevrouw

CLEMENTIA VAN ELSUWÉ

geboren te Nederbrakel, den 2 Maart 1840 en aldaar
godvruchtig overleden den 20 Mei 1924.

Versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden.

Lid van het Genootschap van den H. Franciscus-Xaverius
en van alle andere godvruchtige Genootschappen
der Parochie.

De duurzame overledene heeft eene lange en gezegende loopbaan bewandeld: overtuigde christen was hij vol liefde voor den Godsdienst en voor de H. Kerk, goede echtgenoot en vader was hij, toen hij gezond was, de vreugde van zijn huisgezin. Met den apostel Paulus mocht hij uitroepen: « Dat is mijn roem, de getuigenis van mijn geweten dat ik in de eenvoudigheid des herten en in de gerechtigheid Gods in deze wereld gewandeld heb ». — In zijne oude dagen gedrukt onder den last van eene pijnlijke ziekte vond hij zijnen troost in het gebed en daarom ook is hij eene geruste en zalige dood gestorven.

Om Martelaar te zijn, is noch het zweerd noch het vuur noodig; het is genoeg verduuldig te zijn in het lijden.

H. Maagd Maria, ik heb u vereerd en bemind gedurende mijn leven, wees nu mijn voorspreekster in de uur mijner dood.

Beminde Echtgenoot, teerbeminde Kinderen en Kleinkinderen vaartwel: God roept mij tot Hem in den Hemel. Daar zal ik voor u allen bidden gelijk ik het hier altijd gedaan heb. Hebt innigen dank voor uwe goede en liefdevolle zorgen, gedurende mijne langdurige en onverbidde-lijke ziekte mij bewezen; blijft getrouw aan God en Kerk en de goede God zal u zegenen in al uwe ondernemingen.

Mijn Jezus bermhertigheid.

(100 dag. a.j.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. C. Surdiacourt-Blommaert