

O heilig Kruis, onder uwe schaduwe zal ik in  
vrede rusten.



**Ter dierbare Gedachtenis**

van Madame

**SYLVIE FAINGNAERT**

WEDUWE VAN DEN HEER

**August-Louis VAN DER LINDEN**

geboren te Nederbrakel

den 27 Mei 1838, aldaar godvruchtig overleden

den 29 October 1905.

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

Zij was eene voorbeeldige vrouw, eene zorg-  
vuldige moeder, gansch haren tijd besteedde zij  
aandezorgen van haar huisgezin, aan de welvaart  
harer kinderen, en in het volbrengen harer gods-  
dienstige plichten.

De dood is beter dan een bitter leven; en de  
eeuwige rust is beter dan eene bijblijvende zieke-  
lijkheid. Eccles. XXX.

Ik heb den Heer met verdueligheid verwacht,  
en Hij heeft zijne oogen op mij neergeslagen; Hij  
heeft mijne gebeden verhoord en mij uit den poel  
der ellenden getrokken. Ps. 39. V. 23.

Beminde kinderen weent niet onzescheidning zal  
niet lang zijn, in den hemel zullen wij elkander  
wedervinden, en reket het u eene zoete plicht  
voor mij te bidden.

Zoet Hart van Jesus wees mijne liefde.  
(300 dag. afl.)

Mijn Jezus barmhartigheid! (100 dag. afl.)

R.

I.

P.