

Zalig zijn de vreedzamigen, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Matt,V-9.



Bid voor de ziel

van

Charlotte Fasseau

weduwe van

Leonard Van Dierdonck,

geboren te Nokere den 17 Februari 1819, godvruchtig te Cruyshautem

overleden den 9 Maart 1902,

Voorzien van de HH.Sakramenten der stervenden.

Zij was eenvoudig en rechtschapen, vreesde God, vermeed het kwaad en volherdde in het goed. In de vrees des Heeren geleefd hebbende, is zij in vrede gestorven. Tob.XIX.

De dood is de tijd der waarheid ; alsdan is het dat men de zaken der aarde kent gelijk zij zijn : ijdelheid, stof en rook. H.Alf.

Ik heb mij, o Maria, onder uwe bescherming gesteld, daarom vrees ik niet voor den eeuwigen Rechter te verschijnen. H.Pet.Dam.

Gebed:

Wij smeeken U, o Heer, verhoor ons gebed, en verleen aan de ziel van uwe dienaress, eene plaats in het rijk van eeuwige vrede en eeuwig licht in het gezelschap uwer Heiligen. Door onzen Heer Jesus-Christus Amen.

Akten van Geloof, Hoop en liefde.

7 Jaren en 7 quadr.aflaat.

Zoet Hart van Maria wees mijne zaligheid.

300 dagen afl.

R. I. P.

Cruyshautem, Adrien Pauwels-De Vlaminck.