

Deze die den Heer vreest zal gelukkig zijn op  
het einde van zijn leven,

Godvruchtige † gedachtenis

van

**CAMILLE FAUCONNIER,**

zoon van

Charles & Marie-Thérèse Vandendooren,

Lid van 't broederschap van 't H. Sakrament,  
geboren te Everbeke, den 11 Maart 1854 en  
aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen  
den 30 Januari 1929.

Versterkt door de laatste HH. Sakramenten

---

Hij is gestorven gelijk hij geleefd heeft zijn  
leven lang diende hij tot voorbeeld voor de jonk-  
heid. Zijn levendig en sterk geloof, zijn stevig  
betrouwen op God, zijne goede inborst, zijn mede-  
lijdend hart verwierven hem aller achting.

De voorzienigheid Gods heeft hem beproefd  
maar onderdanig aan bare besluiten verliet zijne  
onderwerping hem niet. Kalm en onderworpen  
was zijn laatste gepeins een gebed voor zijn God.

Uwe geloovigen o Heer wordt het leven niet  
ontnomen, maar slechts veranderd en terwijl het  
huis dezer aardsche ballingschap in puin valt  
wordt er een eeuwig woon in den Hemel be-  
reid.

Pret der overl

Vaartwel beminde bloedverwanten ik ben  
verdwenen uit uw oogen maar mijn hert leeft  
met u; weest mij in uwe gebeden indachtig.

Mijn Jesus Barmhertigheid 100 d. atl.

R.

I.

P.

---

Everbeke, druk. Depessemier Vanderdonck