

Eene rijke ondervinding is de kroon der ouderlingen; de vrees Gods, hunne eer en roem.



BIDT VOOR DE ZIEL

ELISABETH FAUCONNIER

WEDUWE VAN

DOMINIQUE VANBREUSEGEM

geboren te Everbeke den 1 October 1807
en overleden te Sarlardinghe den
8 Februari 1903.

Voorzien van de H. H. Sakramenten

Zij was eene kloekmoedige vrouw en heeft de wegen van haar huis bewaakt en haar brood in ledigheid niet geëten. Maar hetgeene gij in de jonkheid niet vergaderd hebt, hoe zult gij het vinden in den ouderdom.

Daarom lieve kinders, gebruik wel den tijd van jongs af, en wacht u van de boosheid want de gedachtenis der boozen, is in vervloeking en hunne schandvlek zal nooit uitgewisch worden. Eens, maar te laat misschien, zullen zij verstaan dat er niet voordeeliger is dan de vreeze Gods.

Nu, kinders lief, bid voor mij, ik zal met u bidden voor u zal ik bidden. Welhaast zal ik u in den Hemel bij God wederzien, daar scheiden wij nooit meer van elkander. Daar volgt op de korstondige droefheid de eeuwige vreugde, en de tranen van ons lijden worden veranderd in stralen van hemelsche glorie.

O mijn God, wees Gij hun troost, hun steun en hunne belooning,

Zoet hert van Maria, wees mijn toevlucht.

R. I. P.

Drukk. Arm. Depessemier, Everbeke.