

Kostelijk is de dood der rechtveerdigen in de  
oogen des Heeren. Ps. CXV. 15.

BID VOOR DE ZIEL  
van Mijnheer

**Karel-Lodewijk FAUCONNIER**

weduwnaar van Mevrouw

**ROSALIE VAN MALDER.**

geboren te Paricke den 25 October 1847 en god-  
vruchtig overleden te Schendelbeke den 30 Juni 1926  
voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.

De wondere schikking des Allerhoogsten heeft  
hét tegenwoordige leven met kwellingen doormengd  
om ons het toekomstige naar weerde te leeren  
schatten H. Ephrem.

Hij was een man van levendig geloof, een over-  
tuigd kristen; hij beminde God en zijne H. Kerk,  
vreesde het kwaad en stichte door zijn deugdzaam  
leven allen die hem kenden. In zijne beproeving  
had hij maar één woord: 't was een woord van  
overgeving aan Gods heiligen wil: Alles gelijk het  
God belieft!

O Maria, Gij waart mijn troost in de droefheid,  
mijn toevlucht in de beproeving, Gij zijt de hoop  
mijner zaligheid!

Beminde kinderen, kleinkinderen en bloedver-  
wanten, vaartwel. Mijne stervende lippen zeggen  
U dank om uwe liefde en teedere zorgen. Volgt,  
kinderen, mijn voorbeeld na en leeft altijd een leven  
van kristen-zijn en plichtbesef. Vergeet mij niet in  
uwe gebeden en nu tot weerziens in hét hemelsch  
vaderland.

Zoet Hert van Jezus, wees mijne liefde. 300 d. afl.

R. I. P.

Druk. Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen. 10898