

Geloofd zij Jezus Christus ! Amen.

Bid voor † de ziel van

## Mevrouw Marie Angèle FAUCONNIER

Weduwe van Mr Remi Roos,

Echtgenoot van Mr Omer Van Trimpont

*Geboren te Everbeek, den 15 Oogst 1892 en*

*godvruchtig overleden te Paricke,*

*den 22 Januari 1940.*

*Versterkt door de HH Sacramenten der stervenden*

*Lid van de confrerie van de H. Barbara,*

---

O Heer aanhoor mijn gebed en kom niet in het gerecht met uwe dienares, geen mensch leeft die voor U rechtvaardig is. Mijn geest bezwijkt, keer uw aangezicht van mij niet af, doe mij spoedig uwe barmhertigheid vernemen, want ik stel mijn betrouwen op U. Ps 142

Gelukkig de mensch dien den Heer bereid zal vinden als Hij rekenschap komt vragen van zijn leven,

Den geloovigen wordt het leven niet ontnomen maar slechts veranderd ; en terwijl het huis dezer aardse ballingschap in pijn valt, wordt er een eeuwige woon in den hemel bereid. Pref. uit de Mis der overledene

Zij had een bijzondere godsvrucht voor de goddelijke voorzienigheid en den H. Engelbewaarder, en op haar sterfensuur wierd de H. Mis opgedragen voor haar ten dien intentie,

Mijn duurzame Echtgenoot, beminde kinderen en bloedverwanten. de tijd der beproeving is voorbij, ik verlaat dit dal van tranen om een beter land te bezitten. Weent niet over mij gelijk deze die geen Geloof hebben, wij zullen elkander wederzien, weest mijne ziel indachtig in uwe gebeden.

*H. Hert van Jezus, wees mijgenadig. 300 d. afl.*

*De 4 Akten a. u. b.*

---

Everbeek druk. Depessemier Vanderdonckt