

Wie Maria dikwijls aanroept zal in het uur
des doods niet vreezen. H. Bern.

Bid voor de ziel † van Mevrouw

Mathilde FAUCONNIER

Weduwe van Mijnheer

JOSEPH VANDERSTRICHT,

Geborente Everbeek St Jozef, den 21 December 1856

en aldaar overleden den 10 Augustus 1939.

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden

Deze moeder was boven alles wonderbaar en
waardig te leven in de gedachtenis der goeden.

II Mach VII 20

Zij was oprecht godvruchtig en mocht zeggen:
Hoe liefelijk zijn uwe tabernakelen, o Heer
der heirscharen! Ps. LXXXIII 2

Zij was eene allertederste moeder, en de lief-
de die zij hare kinderen toedroeg, sloot de lief-
de jegens God niet uit. H. Greg. Naz.

Zij wist dat het door Maria is dat Jezus is ne-
dergedaald onder de menschen; ook is het door
Maria dat zij Jezus is gaan bezitten. H. Bern.

Vaartwel beminde Kinderen en Kleinkinde-
ren; hebt dank voor uwe teedere genegenheid
en onvermoeibare zorgen. Vergeet mij niet in
uwe gebeden. Blijft God getrouw en eens zullen
wij vereenigd zijn in den Hemel. Ik zegen u
allen. — Tot wederziens!

Jezus, Maria, Jozef. 7 j. en 9. afl.

*Zoete Harten van Jezus en Maria wees mijne
zaligheid, 300 dagen aflaat*

Everbeek druk DepessemierVanderdonckt