

Geloofd zij Jesus-Christus !



ZALIGE GEDACHTENIS VAN

Mijnheer

**PETRUS FAUCONNIER,**

weduwnaar van **CONSTANTIA HERPELINCKX,**  
echtgenoot van

**KOSALIA BAUWENS,**

geboren te Paricke, den 17 Oogst 1838,  
en aldaar overleden den 2 Mei 1912,  
versterkt met de HH. Sakramenten.

lid van den Kruisweg en van 't genootschap  
der H. Barbara.



Die den Heer vreest zal in zijne uiterste tevreden  
zijn en op den dag zijner dood gezegend worden.

Eccel. I.

Met veel betrouwen heb ik mijn hoofd gebogen  
onder Gods hand die mij beproefde wel wetende  
dat hoe verduldiger men kan lijden, zooveel te  
meer vrede men zal genieten.

De dood is de verlossing van vele ellenden, ja  
zelfs is zij een schat voor dezen die godvruchtig ge-  
leefd hebben.

H. Thom. Aq.

Bemide echtgenoot en dierbare kinderen, hebt  
dank voor de genegenheid en de zorgen welke gij  
voor mij gehad hebt ; bewaart steeds mijne ge-  
dachtenis in uw hert en vooral vergeet mij nooit in  
uwe gebeden.

Zoet Hert van Maria wees mijn toevlucht.  
300 dagen-aflaat.

Geeraardsbergen, druk. Arthur Pauwels Vredest. 56