

De beste bereiding tot de dood bestaat in eene
volmaakte overgeving aan den wil des Heeren.
H. Vinc a Paulo.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Polydore FAUCONNIER

echtgenoot van Mevrouw

Zoë ROGGE

geboren te Paricke

den 18 October 1888 en godvruchtig overleden te Gent
den 1 Juni 1930

Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden

Deze man was eenvoudig en oprecht, vreesde
God en week af van het kwaad. Job I. 1.

Hij heeft gewandeld in vrede en rechtvaardigheid.
Maloch. 11. 6.

Hij heeft den goeden strijd gestreden, zijn levensloop
volbracht, het geloof bewaard. Voorts is hem weg-
gelegd de kroon der gerechtigheid, welke de Heer,
de rechtvaardige Rechter, hem te dien dage zal geven
2 ad Tim IV. 7. 8.

Duurbare Echtgenoot, de dood heeft ons geschei-
den; bij God hoop ik u voor eeuwig weder te zien.
Bid voor mij, ik ga met betrouwen tot God en ik
beveel u aan zijne genade.

Zoet Hert van Jezus, wees mijne liefde, 300 d. afl.

Drukk. We O. Surdiaccort, Nederbrakel.