

Een held is hij., die streed en leed voor God en land,
En viel op 't veld van eer, met 't wapen in de hand
Hij blijve lang herdacht
Door ons en 't nageslacht I



BID VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER

RENÉ FAUCONNIER

ECHTGENOOT VAN

IRMA VAN DER GUCHT

Soldaat bij het 7 Linieregiment,

geboren te Everbeke, den 21 Augusti 1890, doodelijk
gewond rond Antwerpen in de gevechten
van 9 tot 13 September, in de ambulantie te Antwer-
pen overleeden den 12 September 1914.

De storm brak los en als dappere krijger, als ware
vlaamsche zoon trok hij moedig te veld, en offerde
zijn bloed op 't Altaar van 't lieve Vaderland.

Wie geloof niet, dat de vaderlandsliefde iets hei-
gigs is, dat er geen volmaakt kristen gevonden wordt
die niet tevens een volmaakt vaderlandshevende is

Kard. Mercier.

Ik heb den goeden strijd gestreden. H. Paul.

Het hoogste bewijs van liefde is, zegt de Heer, ons
leven te geven voor degenen die wij Feminen.

Lieve Moeder, Vrouw, Zoon, Broeder en Zusters,
ik begrijp uwe droefheid, want diep is de genegen-
heid die gij mij toedraagt. Troost u, ik sterf, slacht-
offer mijner liefde voor eene edele en heilige zaak,
voor 't hoogste recht: de vrijheid van het Land;
van altaar en haardsteel. Intusschen, weest mij in-
dachtig in uwe gebeden, deze alleen kunnen den
dooden helpen... Tranen, moedeloosheid en klag-
helen niet. Tot wederziens, tot in 't rijk der eeuwige
vrede en van waar genot.

Zoet Hert van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

R. I. P.

Nederbrakel, Jos. Radya-Galle, Heerstraat.