

Weldoen op aarde, leidt tot de eeuwige
kroon in den hemel.



GODVRUCHTIG AANDENKEN
van

ROSALIA FEYS,

weduwe van

Petrus Dierick,

geboren te Olsene, den 13 September 1817 en
overleden te Cruyshautem, den 7 September 1907,
Voorzien van de H.H. Sakramenten der stervenden.

Deze vrouw was godvreezend, rechtveer-
dig en eerlijk in haren handel. Om haar goed
en aangenaam karakter was zij van allen
geacht en bemind. Beproevingen en lijden
zijn haar overgekomen, maar zij heeft al-
les met verduuldigheid onderstaan. Daarom
vol van betrouwen riep zij tot God : Heer,
in uwe handen geef ik mij over, ik ben
bereid om te sterven, dat uwen wil over
mij geschiede. Job. Sap. Ps.c xv, Act.

De opvoeding harer kinderen was het
voorwerp van hare zorg.

H.Lig.

O God onzer Vaderen! bewaar in mijne
Kinderen en Kleinkinderen de goede ge-
voelens die ik hen heb ingedrukt; geef hun
een volmaakt hert, opdat zij getrouwelijk
den weg uwer geboden bewandelen.

I, Par. v, 31.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

300 dagen aflaat.

R. I. P.

.....
Drukk. C. Walters-Verzele, Cruyshautem.