

ITE AD JOSEPH.

Wijsheid en wetenschap zijn rijkdommen en eene bron van zaligheid; de vrees des Heeren is hunne schatkist. (Is. XXXIII.)



BID VOOR DE ZIEL
van den Eerwaarden Pater

Maurits Hendrik FEYSENS

vereerd met het Burgerkruis van 1^{ste} klas en de
Herrinneringsmedalie van de regeering van Leopold
geboren te Puers den 2 April 1845,
in 't gesticht der Jozephieten getreden den 8 Sept. 1869,
tot de beloften aanvaard den 2 September 1871,
priester gewijd te Gent den 23 December 1899,
overleden te Melle den 11 Mei 1914,
voorzien van het H. Olijsel.

Hij was een geleerd man, vol ondervinding, een ware rechtvaardige, godvreezend, liefdadig, en verduuldig in alle beproeving. Tob. IX.

God had de goedheid als met een goddelijken stempel in hem afgedrukt. Bossuet.

Hij beminde de jeugd en, vol wijsheid, leerde hij haar de wegen der zaligheid en der wetenschap.

Hij koesterde eene bijzondere godsvrucht tot de Heilige Maagd en bestuurde hare Congregatie met den voorbeeldigsten ijver. Zijn zalig aandenken en zijn goede werken blijven onuitwischaar in de harten van hen die hem kenden en beminden op aarde.

Laat ons bidden.

O God, die onder de Apostolische Priesters uwen dienaar Maurits met de priesterlijke waardigheid bekleed hebt, geef, bidden wij U, dat hij in eeuwigheid hun gezelschap moge deelen. Door Christus onzen Heer. Amen.

Zoet Hert van Maria, wees onze zaligheid. 300 d. a.
Heilige Jozef, vriend van 't Heilig Hart, bid voor ons. 100 d. a.

R. I. P.