

Weest altijd bereid, want de Zoon des menschen
zal komen als gij het minst er zult aan denken.

LUC. 12, 40.



BID VOOR DE ZIEL

VAN

HECTOR FIEFVET

WEDUWNAAR VAN

MARIE PITERAERENS

*geboren te Everbeek, den 8ⁿ October 1885 en aldaar
schielijk overleden den 12ⁿ Mei 1949
versterkt door de troostmiddelen van Onze Moeder
de H. Kerk.*

Hij was een rechtvaardig, eenvoudig en god-
vreezend man, die een afschrik had van het kwaad;
ook was zijn dood de getrouwe weerklank van zijn
leven : Kostbaar vóór de oogen van God.

Job. — Psalt.

Wat is de dood van den rechvaardige ? Een rust,
het einde van den arbeid des levens, de belooning
zijner beproevingen, de prijs en de kroon van zijn
strijden.

H. Jo. Chryst.

Gelukkig en voorzichtig is dan de mensch, die
tracht te zijn, gedurende zijn leven, gelijk hij
begeert door God gevonden te worden in het uur
van zijn dood.

Nar. v. Christ.

Vaartwel, geliefde Kinderen en Kleinkinderen,
Broeders, Zusters en Bloedverwanten : ik sterf,
maar mijn liefde voor U sterft niet. Wij zullen
eens in het aanschijn Gods vereenigd worden, om
te zamen het eeuwig geluk te smaken. H. Ter.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

7 j. en 7 q.

Vloesberg-Bosch, druk. C. Depessemier