

LEVE JEZUS !

LEVE MARIA !

Kom, Bruid Christi, ontvang de kroon die de Heer U voor eeuwig bereid heeft.

(Kerkelijke getijden van de Maagden.)

BID VOOR † DE ZIEL VAN

## ZUSTER MARIE, DAMASCÈNE,

(Juffrouw CELESTA FLAHOU)

Geboren te Izenberge, (W.-VI.) 4 november 1883;

Getreden in de Congregatie van de Zusters van de

Onbevleete Ontvangenis (Apostolinnen) te Gent,

4 oktober 1904 ;

Ingekleed,

4 januari 1905 ;

Geprofest,

5 januari 1906 ;

Godvruchtig overleden

te Oosterzele 20 november 1959.

voorzien van het H. Oliesel in extremis.

-----

Onverwacht vond haar de dood, doch niet onvoorbereid.

Ze zegde vaarwel aan de wereld om zich toe te wijden aan de opvoeding van de kinderen en hun zielen tot God te brengen.

Nauwgezet op haar plichten, vol liefde voor haar God, vervulde ze haar bediening als bewaakster in de beroepsschool en als kosteres in de kapel.

Zuster Marie Damascène was een voorbeeldige kloosterzuster, stil, rechtschapen en godvrezend.

O Maria, mijn goede Moeder, Gij weet het, 't is in U dat ik na Jezus al het betrouwen van mijn eeuwige zaligheid gesteld heb.

Beminde Oversten, medezusters, familieleden en leerlingen, God is getuige hoe hartelijk ik U allen lief had.

Weest me allen indachtig in uw gebeden.

Geloofd en vereerd zij de Onbevleete Ontvangenis van de Allerheiligste Maagd Maria.

Jezus, Maria, Jozef

(7 j. aflaat.)

Drukkerij Lourdault, Gosterzele - Tel. 70.56.19