

Zalig wie in den Heer sterft !



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

ALFONS FLAMAND

weduwnaar van Mevrouw

MARIE-EUGENIE TEMBUYSE

*geboren te Ronse den 1 November 1868 en
aldaar godvruchtig overleden den 24 Oogst
1942, versterkt door de H.H. Sacramenten.*

Weest bereid, want op een uur dat ge er niet
aan denkt zal de Zoon des menschen komen.

(Matth. 24)

Uwe raadbesluiten zijn ondoorgrondbaar, Barm-
hartige God, wij onderwerpen er ons aan en
zeggen in onze kristene en betrouwvolle onder-
werping, Uw wil geschiede op aarde als in den
hemel.

Hij was vredelievend van karakter, gezellig in
zijn omgang, trouw, gedienschtig, werkzaam en
van elkeen geacht en bemind.

O Maria, als mijne ziel de wereld verlaat, kom
haar te gemoet en neem haar op in uwe armen ;
wees voor haar de ladder en de weg ten hemel.

Vaartwel, beminde kinderen, bloedverwanten
en vrienden, ik bid U, vergeet mij niet in uwe
gebeden, in den hemel vinden wij elkaar terug.

Mijn Jezus, barmhartigheid ! (300 d. afl.)

R. I. P.