

De rechtvaardige sterft; zijne dood is het einde van zijnen arbeid en het begin van een onvergankelijk leven. H. Bonav,

GODVRUCHTIG † AANDENKEN

van Zaliger

CATHERINE FLAMAND

weduwe van

AUGUSTE BUYDENS

geboren te Ghoy, den 3 Juni 1833 en te Everbeke
overleden den 17 Mei 1924.

Versterkt door de .HH. Sacramenten

Zij was oprecht dengdzaam, bemind van iedereen,
Waar toe dan al die rouw, waarom al dat geweend
God heeft haar weggehaald uit dit ellendig leven,

Was het niet wellicht om haar

In 't heilig Sion, verwijderd van het gevaar
Verdienden loon te geven?

Zij moge daar omhoog haar goede man vervoegen,
Zij minden hier malkeer

Laat hun, o Heer, ook daar

Elkander minnen, en voor eeuwig zich vervoegen,
Laatste vaarwel der afgestorvene: mijn einde nadert,
het uur staat op slag dat gij mij zoeken zult.

Ik smeek u, vergeet mij niet, blijft eensgezind
wees vroom in uw geloof, volgt het voorbeeld dat
ik u gegeven heb, het is het kostbaarste erfdeel dat
ik u achterlaat.

Op den dag der kwellingen heeft zij den Heer
gezocht, haar leven lang hare gebeden tot Hem
gestuurd en in hare hoop is zij niet bedrogen ge-
weest. Hare paternoster was hare gezelen en het gebed
was altijd op hare lippen.

Beminde Kinderen en Kleinkinderen, Bloedver-
wanten, Vrienden en Kennissen ik verwacht u bij
God voor de eeuwigheid.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

(7 jaren en 7 quad. afl)

Zachtmoedig Hart van Maria, wees mijne toe-
vlucht.

(300 d. afl.)

Nederbrakel Drukk W. O. Van Nieuwenhove