

Gelukkig die in den Heer sterven. *Act. Ap. XIV*



TER ZALIGE GEDACHTENIS

VAN MEVROUW

CATHERINE FLAMAND

WEDUWE VAN MIJNHEER

PIETER DEVOS

*geboren te Schoorisse den 1 Mei 1833 en
overleden te Everbeke den 28 April 1907.*

Voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden



Zij was eene goede zachtaardige en vreedzame vrouw, wederhouden in hare woorden en recht in haren handel, iedereen beminde haar en hare gedachtenis zal in zegening blijven bij allen die haar gekend hebben. *Job. 1. Eccl. X. L. V.*

Zij gaf nauwkeurig acht op al wat in haar huis omging, en het brood der ledigheid heeft zij niet geëten. *Prov.*

Zij stelde al haar betrouwen op Maria want zij wist dat een oprechte dienaarssse van Maria niet zal verloren gaan. *H. Bern.*

Beminde kinders en kleinkinders, troost u over mijn afsterven, ik verlaat immers een rampvolle wereld om in het rijk van vrede te treden. Welhaast zullen wij wederom vereenigd zijn om niet meer gescheiden te worden; ondertusschen vergeet mij niet in uwe gebeden.

Mijn Jesus barmhartigheid. 100 dag. afl.

Zoet Hert van Maria wees mijn heil. 300 d. afl.

R. I. P.

Everbeke, drukk. Arm. Depessemier