

Ontnaam de dood mij uit uw midlen
Vergeet mij niet als gij zult bidden.

GODVRUCHTIGE † GEDACHTENIS
van

Theodorus FLAMAND,

Soldaat der Compagnie der Télégraphisten,
geboren te Everbeke, den 19 november 1890,
en overleden, den 26 Februari 1916, in het
hospital van Belgian Field, te Hoogstaeden.

De helden die sneuvelen op het slagveld en die
hun bloed vergieten voor hun vaderland, worden
als martelaren des vaderlands aanzien; ook zullen
zij de kroon ontvangen die ze verdienden door
hunne zelfopoffering, hunnen moed en helden-
daden.

MGR. MERCIER.

Vader, moeder, broeders, zusters weent niet
over mijn lot, ik heb mijne plicht gekweten, ge-
werkt, gearbeid, geleden, gestorven voor mijn
dierbaar Belgeland. En als gij later de geschie-
denis van dezen oorlog zult lezen, zegt dan dat
onder deze gesneeuvelde Belgische helden telde
mijn zoon en broeder THEODOOR.

Vaartwel, beminde ouders, God neemt mij op
het oogenblik dat ik u eenigen dienst kon be-
wijzen, aan zijnen H. wil onderwerpen wij ons.

Vaartwel, gij broeders en zusters, in uwe jong-
heid blijft u de droevige taak onze dierbare
ouders te troosten en hun bloedend hart te zal-
ven.

Genadige Jesus, geef hem de eeuwige rust.
300 dag. afl.

R. I. P.

Everbeke druk. Arm. Depessemier.