

Zij was eene dienaress van Maria, en de gods-
vrucht tot Maria is een onderpand van zaligheid.



Biddt voor de Ziel

VAN

ROSALIE FLAMANG

*Lid der Congregatie van Onze-Lieve-Vrouw.
Lid van 't derde order van den H. Franciscus van Assise*

geboren te Nederbrakel
den 31 Augusti 1820, aldaar overleden
den 2 Juni 1902.

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.



Gelukkig de mensch wiens hoop de naam des
Heeren is en die zijne oogen niet geslagen heeft op
dwaze en bedriegelijke voorwerpen.

Ps. XXXIX. 4.

Gij, o Heer, zijt mijn beschermer en mijne roem
en gij beurt mij het hoofd op. Mijne stem heb ik tot
den Heer verheven, en Hij heeft mij van uit zijn
heiligheid verhoord.

Ps. III, 4, 5.

De Heer zal mij vergelden volgens mijne gerech-
tigheid; Hij zal mij beloonen volgens de reinheid
mijner handen. Want ik heb zijne wegen bewaard
en ik ben mijnen God niet ontrouw geweest.

Ps. XVII. 21, 22.

Jesus, Maria, Joseph, ik geef u mijn hert en
mijne ziel.

Jesus Maria Joseph, staat mij bij in mijnen
doodstrijd.

Jesus, Maria, Joseph, dat mijne ziel met u in
vrede ruste.

(300 dag. afl).

R.

I.

P.