

De zuivere zielen zullen in den Hemel de
eerewacht van den Zaligmaker uitmaken.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijaheer

August-Florent FLAMÉE

zoon van

VICTOR EN EULODIE MATHYS

geboren te Nederbrakel,
den 14 April 1905 en aldaar overleden,
den 20 April 1922,
versterkt door de HH Sacramenten der
Stervenden.



Mijne dagen zijn als rook verdwenen. Ik
ben afgemaaid geweest als het gras onder de
brandende zon. Ps. c. I

Wat is het leven van den mensch? Een rook
die voor weinig tijds verschijnt en weer
verdwijnt. Jac. IV 15

O dood! o groot geheim der dood! Hoe wel
leert gij ons kennen wat wij hier op aarde zijn.
H. Alph. van Lig.

Beminde Ouders, Broeder en Zusters, het
valt pijnlijk u zoo vroeg te moeten verlaten.
Troost U en looft met mij dien almachtigen en
goeden God, die niet gewacht heeft tot den
avond om eene arme bloem te plukken. Bij
den troon van het Lam Gods, zal ik met mijne
vier broeders troost en steun voor u atsmeek-
ken.

Mijn Jezus, barmhertigheid! 100 d. a.

A. Vanden Driessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel