

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS, AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

CHARLES-LOUIS FLAMÉE

Echtgenoot van Mevrouw

EMMA VAN WYMEERSCH

geboren te St. Martens-Lierde,
den 23 Mei 1855 en godvruchtig overleden te
Nederbrakel, den 8 Juni 1926.

Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Lid van het Genootschap van den H. Franciscus-
Xaverius, van de H. Barbara en van het H. Sacrament

Mijn God, ik heb de taak volbracht die gij mij
opgelegd hebt; ik heb degenen die Gij mij geeft,
in uwe vreeze bewaard... Nu kom ik tot U... Bewaar
ze, opdat zij één wezen gelijk wij. — Ik vraag dat
zij eenmaal komen, daar waar ik nu ben. H. Joan.

De zoetste troost die men in het graf mededraagt,
is een goede echtgenoot, een liefdevolle vader
geweest te zijn, en aan zijne kinderen de grond-
regels der kristene deugd ingeprent te hebben.

H. Franc. v. Sales.

Bemide Echtgenoot, stort uwe droefheid uit
vóór God. Onze scheiding zal niet lang duren;
wij zullen elkander wederzien in den Hemel.

Lieve Kinderen, eert uwe moeder al de dagen van
haar leven. Bemint elkander, dient God getrouw en
leeft op zulke wijze dat wij allen hierboven eens
mogen vereenigd zijn. Vaartwel, en gedenkt U
mijner in uwe gebeden en Communiën.

Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht.

(300 d. afl.)

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

(300 d. afl.)

Rust In Peis.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Biommaert