

Dat Uw H. Wil geschiede, o Heer ! (Woorden van de overledene bij de berechting).

BID VOOR †-DE-ZIEL
van Mevrouw

KLARA MARIA FLAMÉE

echtgenoot van Mijnheer

JAN DE COOMAN

geboren te Geeraardsbergen, den 18 September 1896, en
er zeer godvruchtig overleden, den 30 Juni 1937,
versterkt door de H.H. Sakramenten der Stervenden.

Mijn God! waarom zoo een voorbeeldige echtgenoot aan de liefde van haar man, zoo een teedere moeder aan hare nog zoo teedere kindjes ontrukken? Waarom in den bloei der jaren haar ontnemen aan de liefde harer ouders, broeders, zusters, bloedverwanten en vrienden? — Mysterie! Buigen we het hoofd, en God aanbidde, herhalen wij met haar: Dat Uw H. Wil geschiede, o Heer, en niet de onze.

Haar eenvoudig en edel gemoed, haar deugdzaam en godsdienstig leven strekten tot stichting van allen die haar kenden. De man, die zulk een vrouw verliest, heeft een waren schat verloren. Gelukkig dan is hij, die bij zulke harde beproeving, de betraande oogen gericht houdt naar den Hemel, waaruit hem veel troost en geluk zal geworden.

Mijn teergeliefde Echtgenoot, met wien ik de schoonste dagen van mijn leven heb doorgebracht, heb dank voor zooveel trouwe liefde. Ik laat u den last over, dien we samen dragen moesten: breng onze kinderkens met zachtmoedigheid op in de vrees des Heeren. En gij, mijn lieve kinderen, zorgt voor malkander, de grootste voor de kleinere; leeft altijd in deugdzaamheid en eert uw vader al de dagen van zijn leven.

Bemide ouders, broeders, zusters en bloedverwanten, gij vooral lieve tanten, die mij zoo wel verzorgdet, blijft de steun van mijn zoo diepbeproeft echtgenoot, helpt hem in de zware taak der opvoeding onzer lieve kinderkens, en de God van vrede zal er u honderdvoudig voor beloonen.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. (300 d. a.)

Drukkerij V. Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen.