

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN.

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

VICTOR FLAMÉE

echtgenoot van Mevrouw

ELODIE MATHYS

geboren te Nederbrakel. den 9 Augustus 1869
en er godvruchtig overleden den 29 Mei 1941.

Versterkt door de H.H. Sacramenter. der stervenden.

Het afsterven van dezen deugdzaam man wordt diep betreurd; niet alleen door zijne duurzame echtgenoote, kinderen en familieleden, maar ook door een talrijke schaar vrienden en kennissen die hem oprecht beminden en hoogachtten om zijn hartelijke goedheid, dienstvaardigheid en eerlijken handel.

Hij was van God en van de menschen bemind :
zijn aandenken blijft in zegening! Ecc. 45-1

Oordeel mij, o Heer, volgens mijn gerechtigheid
en mijne onschuld : Gij die de harten en nieren door-
grondt, zult de rechtvaardigen geleiden. Ps. 7-9

Beminde echtgenoote, kinderen en kleinkinderen,
beste broeders en zuster, ik dank U van harte voor
uwe trouwe genegenheid; eene zaak vraag ik U nog :
dat gij mij zoudt indachtig blijven in uwe dagelijksche
gebeden.

Zoet Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U!
300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijne Zaligheid!
(300 dagen afl.)

DE RUYVER-DE RUYVER NED.