

Ik weet dat mijn Verlosser leeft en dat
ik ten jongsten dage uit de aarde verrijzen
zal. Job. XIX 25

Bid voor † de ziel van

Mijnheer

Evariste FLAMAND,

echtgenoot van Mevrouw

Victorine SADONES,

geboren te Everbeke den 22 Juli 1859 en
aldaar overleden den 20 Juni 1933.

Versterkt door de laatste HH. Sakramenten

Mijn roem is deze : de getuigenis van
mijn geweten, dat ik in deze wereld in
eenvoudigheid des harten en in Gods ge-
nade verkeerd heb. Cor. II I en 2

Zijn zegen blijve altijd over u. De ze-
gen des vaders versterkt het geslacht der
kinderen. Eccl. III 10 en 12

Bemide echtgenoot, lieve kinderen
broeders, zusters en bloedverwanten, ik
verlaat u. Ik vertrek uit deze wereld waar
ik veel heb geleden. Vergeet me niet in
uw gebeden. Ik heb u allen zoo teeder-
lijk bemind. Blijft onder elkander ver-
eenigd, dient God getrouwelijk en leeft
zoo dat ge nooit de dood hoeft te vreezen.

Vaarwel : welhaast zien we elkander
weer.

H. Ant.

Zoet hart van Jezus, weest mijn toevlucht.

300 d. afl.

Everbeke, druk. Depessemier-Vanderdonckt