

Heer, geef hunde eeuwige rust en de plaats der erbarming.
(Off. der Overl.)

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mevrouw

CLARA FONTEYNE

Echtgenoot van Mijnheer

Karel CLAUS

geboren te St. Maria-Audenhove den 25 Mei 1886 en
schielijk overleden te Erwetegem, den 23 Maart 1939.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara.



Tegen het geweld der dood kan niemand zich wapenen ;
op hare zeis staat geschreven : ik kom onvoorziens en spaar
nog jong nog oud. (H. Aug.)

Ijdelheid der ijdelheden, en alles is ijdelheid uitgenomen
God beminnen en Hem alleen dienen. (Nav. V. Christus.)

Keer uw aangezicht van mij niet af, o Heer, en wisch al
mijne ongerechtigheden uit. — Geef mij weder de vreugde
uws heils, en laat mij met eenen gewilligen geest aan uwe
genade beantwoorden. Ps. 50,11-14

Jezus heeft gezegd : "de dood komt als een dief in den
nacht, weest dus op uwe hoede,, Christenen zegt niet : "t'ls
toch erg,, maar leert hieruit uw leven schikken naar de leer
van Christus opdat gij altijd zoudt mogen gereed zijn.

De duurzame afgestorvene was een vrouw van geloof,
sterk en werkzaam. Den grooten troost, dien zij naar het
graf heeft kunnen mededragen, is die vaste overtuiging dat
zij heeft geleefd als kristelijke vrouw, tot wien de Heer zal
zeggen : Treed binnen in de vreugde des Heeren •

Troost u daarom allen, die treurt om mijn schielijk ver-
scheiden. Gij bijzonder, mijn duurzame Echtgenoot en
Kinderen, troost u en leeft op hoop : na een overtuigd en
kristelijk leven, zie ik u weder in eeuwig geluk en vreugde
om nooit meer te scheiden. Bidt allen veel voor mij.

H. Hart van Jezus, ik stel al mijn betrouwen op U 300d afl.
H. Jozef, vriend van het H, Hart, bid voor ons. 300 d. afl.

.....
Uitgever Florent Rouckhout Erwetegem