

Lijden en kwellingen doen ons op God denken en naar den hemel verlangen : daarom moeten wij de kruisen des levens als weldaden des Heeren aanzien.



BID VOOR DE ZIELERUST

VAN

EUGENIE FOSTIER

WEDUWE VAN

VITAL HUISMAN

geboren te Wortegem, den 28 Januari 1851
en godvruchtig overleden te Audenaarde,
den 3 Februari 1908,
versterkt door de HH. Sakramenten.

Ach ! wat is de weg kort van de wieg tot aan het graf ! De tranen, die wij kind zijnde, storten op den schoot onzer moeder, zijn nauwelijks afgedroogd of de tranen van het sterfbed zijn op de wangen.

O ! verblinde menschen die uw geluk zoekt op de wereld ; alle de aardsche zaken zijn niets dan bedrog en ijdelheid.

God heeft haar beproefd door het lijden gelijk het goud in den smeltoven.

Doch er is geene gelijkenis te maken tusschen de smarten van dit leven en den loon dien God weggelegd heeft voor dezen die hem getrouw dienen.

Mijne lieve kinderen en beminde bloedverwanten, mijne uur is gekomen ; ik beveel u aan den Heer.

Op mijn sterfbed heb ik voor u gebeden en mijn lijden aan God opgeofferd voor uw welzijn. Weest en blijft altijd vrome christenen. Ik zal u in den hemel beminnen gelijk ik u op aarde bemind heb ; weldra zullen wij malkander wederzien. Ik bid u, vergeet mij niet in uwe gebeden.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 dag. afl.)

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 jar. en 7 quadr. afl.)

Audenaarde, druk. Vandendriessche.