

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN.

†

BID GOD VOOR DE ZIELERUST

van

PETRUS FOSTIER

weduwnaar van

RENILDE VANDER SCHUEREN

geboren te Opbrakel den 29 November 1856
en godvruchtig overleden te Nederbrakel
den 24 Mei 1943.

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Lid van den bond van het H. Hart

Zijne wegen zijn schoon geweest en al zijn voet-
stappen waren in vrede! Pr. 3-17

De duurzame overledene was een rechtschapen man,
versierd met al de deugden die vereischt zijn om het
leven van een mensch verdienstelijk te maken in de
oogen van God en van de menschen. Daarom werd
hij geacht en bemind van allen die hem kenden, en
mag hij zich in het uur van den dood het eervolle
getuigenis geven van den wel gekweten plicht; voor
Gods oordeel zal hij gerechtvaardigd worden!

De vrede der ziel op zijn st-ribeed is dikwijls het
begin der vergelding van den rechtvaardige. Hij heeft
stilaan de dood voelen naderen; doch het vooruit-
zicht van sterven verschrikte hem niet, hij was bereid
en verwachtte den dood met kalmte, omdat hij wist
dat voor den goeden kristen de dood maar eene ver-
wisseling is met de vreugde des hemels.

Duurbare kinderen en bloedverwanten, ik verlaat
u voor korten tijd; weldra zien wij elkander weder
in den Hemel. Hebt dank voor uwe goede zorgen en
trouwe genegenheid. Een gunst vraag ik nog: blijft
mijner indachtig in uwe gebeden en vooral in uwe
HH. Missen en Communiën.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

300 d. afl.

Bid de vier akten.

(12 jaar afl.)